

Info panelen Meerland en Oldambtmeer

Het stukje hoogveen bij Meerland, Niesoord, Huiningameer, het Oldambtmeer, een warm huis, gebakken brood, nieuw land maken en hard werken.....

Dit gaat over het gebied waar wij thans wonen en misschien ook wel werken en recreëren.

Met name in de corona periode waarin er veel mensen gingen wandelen in en rond Blauwestad, kwamen er regelmatig vragen van voorbijgangers die vroegen aan de bewoners van o.a. de Groeveweg ; wat is dat eigenlijk voor een bosje daar aan de Clingeweg en klopt het dat hier vroeger ook al een meer was en dat dat meer dichtgegooid is en later weer een meer is geworden??

Het idee werd geopperd om soort van informatiebord bij het stuk hoogveen te plaatsen en het Groninger Landschap werd benaderd. Zij wilden wel een bordje met daarop een QR code plaatsen. Daar werd ik niet zo enthousiast van. (J.C.K.)

Het idee kwam via Bewonersbelangen Blauwestad ook terecht bij dhr. Perton van het Projectburo Blauwestad en deze was dadelijk enthousiast. In een brainstorm sessie met een klein team kwamen mooie ideeën naar voren en een kunstenaar werd erbij gehaald.

De teksten voor meerdere borden zijn ondertussen gereed, de ontwerpen van de borden ook goedgekeurd en de laatste hand leggen is een klus voor de komende maanden.

Deze borden, waarvan ik nu nog niet ga verklappen hoe deze vorm gaan krijgen, worden in de buurt van het stuk Hoogveen geplaatst en op de kop van de dijk aan het eind van de Groeveweg.

Wij zijn als Project Team er zeker van dat u verbaasd zult zijn over de geschiedenis van onze huidige leefomgeving. De grote lijnen reeds gevormd in de IJstijden, en in 200 jaar tijd van een bloeiend heideveld met planten en struiken naar landbouwgrond en daarna water. En mooie woongebieden!

Mensen die hier gewerkt en gewoond hebben onder erbarmelijke omstandigheden, vrouwen die de vruchtbare landbouwgronden schiepen en waar kinderen geboren werden in plaggenhutten.

De mens had turf en hout nodig om hun huizen te verwarmen, de bakker bakte zijn brood in een oven gestookt met turf en takkenbossen En die turf werd in ruime mate gestoken in ons gebied. Momenteel een discussie over energie en wat het doet met het milieu? Was het vroeger beter ?

Op het oude Huiningameer voeren heel lang geleden vissers met hun bootjes en vingen vis, later natte hooilanden en na de drooglegging landbouwgrond en nu weer onderdeel Oldambtmeer.

De geschiedenis herhaalde zich en de toekomst gaan we tegemoet.

Namens Bewoners belangen Blauwestad Jan C. Kraster